

Nieuwsbrief Richard en Emke de Jager

Op de valreep nog een echte juni-nieuwsbrief. Het schrijven van een nieuwsbrief schiet er steeds bij in, maar hier is hij dan toch. Wat is er veel gebeurd het afgelopen half jaar! We hebben o.a. 5 beurzen gedraaid, we zijn verhuisd naar de andere kant van het land, we zijn ingewerkt als beheerders op Oase, we hebben de loods verhuisd, en ook in ons gezin is er het nodige veranderd. Veel leesplezier!



We zijn naar de Senioren Expo, de Nationale Gezondheidsbeurs, de Huishoudbeurs, de beurs Vrouw en naar de Libelle Zomerweek geweest met de Bijbelstand. Sommige gesprekken blijven je bij. Zoals met Dietske, die in haar christelijke dorp veroordeeld wordt omdat ze een café heeft. Kerkgangers lopen haar met omgedraaid hoofd voorbij. Ik mocht haar vertellen dat Jezus naar binnen zou lopen en bij haar aan de bar zou komen zitten. Niet om haar te veroordelen, maar om Gods hart met haar te delen. We zijn dankbaar voor de vele contacten die er geweest zijn waar we een klein schakeltje mochten zijn in het leven van de ander.

De gesprekken die we hebben in de stand zijn heel uiteenlopend en alle mensen zijn verschillend. We ervaren dat God steeds opnieuw bewogenheid en wijsheid geeft om het evangelie te delen, terwijl we proberen aan te sluiten bij de belevingswereld van de ander. Dankbaar zijn we voor de vele vrijwilligers die meewerken, voor en achter de schermen. Ook nieuwe contacten zijn waardevol en we zijn blij dat er verschillende uitnodigingen waren voor presentaties. Het is voor ons nu even 'beurspauze' tot we in september weer mogen. Dan starten we met de 50Plusbeurs in Utrecht.

Eind april, vlak voor de laatste beurs zijn we verhuisd naar het terrein van stichting Oase in Doetinchem. Een hele verandering! Zo horen we van de vroege ochtend tot de late avond vogeltjes, zien dagelijks reeën (soms zelfs in onze tuin) en hazen. In de maanden april en mei heeft Henk Langeveld zijn taken overgedragen en zijn we ingewerkt als beheerder. Met de diverse groepen op het terrein konden we direct aan de slag. We hebben ervan genoten om gastheer en gastvrouw te mogen zijn en kijken uit naar alles wat er nog komt. Zo



staat de werkweek voor de deur, waar je op de valreep nog bij kunt aansluiten! Van 26-30 juni ben je een of meerdere dagen welkom om mee te helpen om het terrein zomerklaar te maken. Ook buiten de werkweken om zijn er vrijwilligers die heel regelmatig komen om onderhoud te doen op het terrein. We zijn onder de indruk van hun trouw en toewijding!

Ook in ons gezin is er een hoop gebeurd. Joost kreeg begin dit jaar verkering met Esther. Het is een 'match made in heaven' en we zijn ontzettend dankbaar dat ze nu ook bij ons gezin hoort. Ondertussen was Joost al maanden bezig met voorbereidingen om een periode in Papoea Nieuw Guinea als software developer te gaan werken bij Wycliffe. Hij is na veel papierwerk en wachten nu gevlogen en hij hoopt in oktober terug te komen. Wil je voor hem wil bidden en ook voor Esther die in Nederland op hem wacht? Hannah is bezig met haar laatste week van haar tussenjaar in de Herberg en zij hoopt na de zomervakantie te beginnen aan haar studie Pedagogische Wetenschappen in Nijmegen. Net na de verhuizing en tegelijk met de laatste



beurs heeft Maaïke in Alphen haar HAVO-examens gemaakt en... ze is geslaagd! Ze neemt ook een tussenjaar voordat ze aan haar studie Doventolk in Utrecht hoopt te beginnen. Maar eerst... vakantie. Voor de meiden betekent dat een weekje jofferen (Hannah) en op kamp (Maaïke). Daarna gaan Hannah en Maaïke samen een maandje werken op een camping in Frankrijk.

We zijn heel dankbaar dat we in alle drukte mogen ervaren dat Vader God altijd betrokken is. We zijn dankbaar voor het fijne afscheid dat we hebben gehad in Alphen aan den Rijn waardoor we deze periode goed konden afsluiten. We zijn ook dankbaar voor de fijne gemeente die we in Westendorp gevonden hebben en waar we warm ontvangen zijn. We zijn dankbaar over alle hulp bij het klussen en verhuizen en voor de nieuwe loods in Varsseveld. We zijn elke dag verwonderd over de mooie plek waar we nu mogen wonen, over Gods zorg voor ons gezin in elk opzicht. Na de werkweek eind juni zullen de zomerkampen gaan beginnen. Voor ons een nieuwe ervaring om in plaats van 1 week nu wel 6 weken lang van dichtbij te mogen meegenieten! Wil je bidden dat deze zomerperiode tegelijk ook een periode van opladen zal zijn? In september begint ook het beurseizoen weer.



Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen, maar dat is misschien fijner onder het genot van een bakje koffie of thee. Je bent van harte welkom om een keer aan te waaien op Oase! Voor nu wensen we je van harte Gods zegen en een goede zomer.

Hartelijke groet,
Richard en Emke de Jager

Wanneer je het op je hart hebt om ons gezin financieel te ondersteunen, kun je je gift overmaken naar:

- Stichting Nehemia, NL48 INGB 0003.3992.00 o.v.v. 'Project evangelisatie Doetinchem' of naar:

- Stichting tot Bevordering van Evangelisatie, NL35 INGB 0000.9432.00 o.v.v. 'Project evangelisatie Doetinchem'.

*Richard en Emke de Jager
Stadsheidelaan 3
7004 JE Doetinchem
06 13973824 of 06 12861206*

en wijzigen. • Voeg emkedejager@gmail.com toe aan je adresboek voor een betere ontvangst.

